

Några tankar från en inbjuden gäst till BK Sweden I internationella träff 2018!

Först vill jag rikta ett stort tack till Leif Rundlöf för inbjudan till träffen, din omtanke som värmdde. Såg fram mot resan och kunde åka med tack vare fantastiska arbetskamrater som ordna ledigt några dagar den vecka på sommaren som var mest kritisk och bemanningen var som tunnast.

Började resan från Göteborg på onsdag kvällen och övernattade hos några goda vänner utanför Molkom. På torsdag förmiddag fick jag sällskap med Anita och Lena från Ekshärad vidare till Långberget på min tämligen nyinköpta Triumf Tiger.

Väl på plats började gästerna komma, Lena, Anita o Leffe förberedde sig för att ta emot medan jag gick till poolen för att ta ett svalkande dopp i värmen. Solstolarna var upptagna så jag satte jag mej vid kanten på bassängen för att torka o sola. Tyckte att jag hörde någon ropade mitt namn men tänkte att det kan ju inte gälla mej eftersom jag inte kände någon där. Det var Lena Henricson som påkallade min uppmärksamhet och erbjöd en solstol bredvid sin, vi hade hastigt hälsat på varandra vid ankomsten. Det blev början på ett lite djupare och berörande samtal som i sin tur ledde till vänskap och go gemenskap. Helgen fortsatte i samma härliga anda, fick förmånen att stifta bekantskap med så många goa människor i Blue Knights. Vilket gäng! Så mycket värme och omtanke på en och samma helg, är så tacksam att jag fick vara med. Nämner inte alla med namn men vill genom denna hälsning rikta ett varmt tack till er alla som var med.

Vill även tacka arrangörerna för ett välgenomtänkt program. Tack Lena för turen du ledde till Höljes Kraftverk. Det var mäktigt när vi mullrade ner i underjorden och fick se själva navet i kraftstationen. Intressant visning, kanhända extra speciell för mej som har starka kopplingar till några av konstruktörerna till vattenturbinerna. Grus-turen efter den guidade turen var inte heller helt fel.

Finns bara en sak jag ångrar och det var att jag backade och valde att inte följda med till Trysil. Det hade varit kul att se och uppleva Trysil i sommarskrud. Hoppas det kan bli vid något annat tillfälle.

Tack Anita som tog oss på mc-turen på lördagen, det gjorde du med bravur. På fina vägar ledde du oss utan att kollidera med skogens konung.

Ännu en gång ett stort tack för en upplevelserik och fin helg!

Vänliga hälsningar Barbro Säverström!