

## Resa till Europaconventet i Tjeckien

Så hade det då äntligen blivit dags att rulla mot Europa och conventet i Tjeckien.

Jag mötte Thomas i Kiel, vi hade bestämt att ta en liten omväg via Österrike.

Planen var att bara köra landsvägar ned till Österrike. Thomas hade plottat en rutt i sin GPS och han tog täten.

Vi körde små vägar och vi körde väldigt små vägar, ibland bara ett par meter breda. Vi fick se väldigt många byar och samhällen i Tyskland.

På eftermiddagarna när vi tyckte att vi kört tillräckligt långt så letade vi tag på ett trevligt hotell i närheten och bokade på nätet. Oftast blev resultatet bra men inte alltid. Som den gången vi kom fram till hotellet som såg ut som en f.d. internatskola. Restaurangen var stängd, de serverade ingen frukost så ville man äta något så var det en promenad på ca 1,5 km. Tur att det går att avboka kostnadsfritt!

Vädret varierade naturligtvis en del. Vi körde i dagslånga skyfall som fick mig att tänka på Noah's Ark. Vi skulle ta färjan över Donau på ett ställe men den var inställd pga översvämningar. Den lägsta temperaturen vi upplevde under resan var +4 grader och den varmaste dagen var naturligtvis den dagen vi skulle köra kortege i Tjeckien!

Ett av resans delmål var att köra upp på Grossglockner i Österrike men varje gång vi kollade väderrapporten så stod det 7-9 minusgrader och snö. Vi träffade dock en annan mc-förare som berättade att de hade öppnat vägen upp till toppen så vi tog oss dit vi skulle. Det var mycket snö på sidorna om vägen men det gick bra att köra. Vägavgiften för att köra upp var 33: - euro för oss vardera!

Vi anlände till träffen redan vid lunchtid vilket var skönt för då slapp vi köa för registrering, rumsnycklar och läderöl!

Hotellet lämnade en del övrigt att önska. Det var små rum, en väldigt liten hiss och dålig mat. Träffdeltagarna bodde på tre olika hotell så det var många som fick gå en bit till och från partytältet.

I övrigt så erbjöds det många olika utflykter, en del med buss för dem som inte ville köra mer.

Det var ca 500 deltagare och ca 300 cyklar på träffen så kortegen blev väldigt lång. Vi körde ca 65 km till staden Klatovy. Där erbjöds det bl a ett besök i kyrkan med välsignelse av cyklar och förare.

Donationen på ca 30 000: - SEK gick bl a till ett hem för cancersjuka barn.

Färden hem från Tjeckien gick i lite högre tempo. Både jag och Thomas hade bråttom hem så det blev ganska mycket autobahn.

Resan hem gick bra och på vägen upp genom Sverige stannade jag till i Nässjö och fick hojen servad.

RWP/ Erling

